

Studiekreds 6. februar 2019 København

Løse uoverensstemmelser (Retningslinjer, kapitel 5) og Tal til Gud som Din ven

Med hensyn til forskellige uligheder, der måtte opstå, gav Sathya Sai Baba følgende direktiver: "Mit ønske er, at hver gang der opstår enhver lille misforståelse blandt jer, skal I løse problemet mellem jer ved at udvise kærlighed og tolerance. I bør ikke kaste jer ud i stærke følelser over det eller lade tingene flamme op til et skænderi eller en ubetydelig splittelse. Erkend, at I er engageret i at bringe jeres hjerte til at udvide sig, at nå Herrens fødder gennem et udtryk af kærlighed. Med mindre I dyrker kærlighed, tolerance, ydmyghed, tro og ærbødighed, hvordan er det da muligt at erfare Gud." *Sathya Sai Baba 20. november 1970*

"Tal ikke, som du har lyst, det kan måske skade andres følelser. Nogle mennesker lytter måske ikke til dig, hvis du taler sagte og sødt. Det er deres skæbne. De kan lytte eller ej, men du bør altid tale på en behagelig måde. Hvis det ikke er muligt, vær stille. Når du er stille, kan der ikke være nogen konflikt." *Sathya Sai Baba 9. oktober 2001*

"Lad fortid være fortid... Fra dette øjeblik opgiv misundelse, stolthed og had fra jeres hjerter og plant i stedet kærlighed og gensidig hjælp i hjertet." *SSS, bind 10, side 228-9*

Tilvejebring først harmoni blandt jer selv; søg ikke efter fejl hos andre eller fortrin i jeres eget selv. Guds Faderskab og Menneskets Broderskab – hav fuld tro på dette og fyld hver af jeres handlinger med ærbødighed og kærlighed. At tjene mennesket er at tjene Gud. *20.april 1967 på hjemmesiden*

Forsøg at lade kærlighed smelte sammen med kærlighed. Hvis din kærlighed er vedholdende, vil du opnå den endelige sammensmeltning, som er sand ikke-dualisme. *Telegu-digt Tale 23. november 2000 på hjemmesiden*

Det er den virkelige Sadhana, den grundlæggende Sadhana: tilbagetrækningen af sanserne fra den objektive verden. Træn sindet i at fæstne sig ved de indre kvaliteter hellere end de ydre tilløkkelser. Brug sindet til at rense følelserne, impulserne, holdninger, tilbøjeligheder og bevidsthedsplaner. Lad det ikke ophobe snavs fra den ydre verden og deponere det inde i sig selv. Hvis det er knyttet til arbejdet, bliver konsekvenserne af arbejdet knyttet til det. Arbejdet uden tilknytning er det reneste; det belemrer ikke sindet med opstemthed eller skuffelse. *At tjene mennesket er at tjene Gud. 20.april 1967 på hjemmesiden*

Jeg må fortælle jer om et andet punkt også. Hvor I end er, ligegyldigt hvilket arbejde I gør, gør det som en handling i tilbedelse, en handling i pligt troskab, en handling til lovprisning af Gud, som er inspiratoren, vidnet Herren. Del ikke jeres aktiviteter som "Disse er for min skyld" og "Disse er for Guds skyld". Selv hvis I deler nul med nul, får I én. Når I arbejder, bør der ikke være nogen rest, ingenting bør være tilbage. Se alt arbejde under ét. I bør ikke, siger Sastraerne (hellige skrifter), efterlade nogen som helst rest eller restgæld, i sygdom, i hævn mod fjender, i kredsløbet fødsel-død. Fuldend alt, ned til det sidste. Det bør ikke dukke op igen. Hvis I tilbyder alle handlinger ved Herrens fødder og befrier dem for enhver antydning af egoistiske bånd, vil følgerne ikke binde jer; I er fri, I er befriet, I har Moksha. *At tjene mennesket er at tjene Gud. 20.april 1967 på hjemmesiden*

Studiekreds 6. februar 2019 København

Løse uoverensstemmelser (Retningslinjer, kapitel 5) og Tal til Gud som Din ven

Livet har visse begrænsninger, men kærlighed er grænseløs. Vi følger ikke den rette vej, hvis vi ønsker at erfare denne guddommelige Kærlighed. Det er Kærligheden, som er frøet, og det er Kærligheden, som skyder op og bestandig forgrener og udvider sig. Kærligheden er blomsten, og det er Kærligheden selv, som bliver frugten. Derfor må vi gå Kærlighedens vej for at erfare og nyde Kærlighedens frugt. Og derfor bør alle forsøge at skaffe sig viden om, hvad Kærlighed er.

Gud bor i hjertet. Hvordan kan vi bære os ad for at få del i denne Kærlighed? Man kan ikke nå den gennem meditation eller ved at gøre bod. Man kan heller ikke få den ved at studere de hellige skrifter. Gud findes ikke i de hellige skrifter (Veda'erne). Heller ikke i de store episke skrifter. Gud findes altså hverken i de store episke beretninger eller i meditation, men i jeres hjerte. Derfor må vi rette vores sind imod hjertet. Det, det gælder om i dag, er at lukke munden og åbne hjertet. Når du selv er legemliggørelsen af Kærligheden, hvorfor søger du da at erhverve den? Hvordan kan det være, at du ønsker at eje den?

Når vi beder til Gud, bør vi gøre det i den fuldstændige overgivelsens ånd.

Kærligheden har ingen (bestemt) form. Den kan ikke defineres, den er ubeskrivelig. Kærlighed kan kun erfares. Efterhånden som I nærmer jer denne Kærlighed, vil I også føle, at den åndelige sult bliver tilfredsstillet. *Kærlighedens Yoga siderne 263- 265*

Man kan kun udvikle et indre udsyn og bevare sin balance i livet, når man forædler sin viden til færdigheder. *Kærlighedens Yoga side 286*

Koncentrer jer om jeres indre syn. Helliggør jeres indre evner. Først da kan I forenes og få adgang til de menneskelige værdier. I skal blive ved med at stræbe efter forening; enhed er målet. Når I opnår enhed, hvor meget vil jeres styrke så ikke være intensiveret? Når de menneskelige værdier inderliggøres, bliver de en hellig kraft og manifesterer sig som idealer. *Kærlighedens Yoga side 322*

”O Gud, jeg ønsker din kærlighed og intet andet.” Dette bør være jeres konstante bøn.

Bed ikke til Gud om opfyldelse af jeres verdslige ønsker. Overlad i stedet alt til Guds vilje. Hav fuldstændig tro på, at Han vil gøre alt, hvad der er bedst for jer. Bed til Ham: ”O Gud, vi beder dig sørge for os hvert eneste øjeblik.” Hvis I udfører jeres pligter og overlader alt til Guds vilje, vil I helt bestemt få succes med alle jeres bestræbelser. Men Guds vilje tager form til behørig tid uden nogen som helst opfordring eller planlægning.

Kærlighed er kernen i min lære. Min kraft er kærlighedens kraft. Der findes intet større end kærligheden. Når I udvikler kærlighed, kan I let konfrontere livets udfordringer og fremstå sejrrige. Gud vil altid være med jer, i jer og omkring jer og vil drage omsorg for jer. Uanset hvor stor en opgave er, kan den fuldføres gennem bøn. Dog bør jeres bøn være oprigtig. Sig det, som rører sig i jeres sind. Swami er inden i jer.

Studiekreds 6. februar 2019 København

Løse uoverensstemmelser (Retningslinjer, kapitel 5) og Tal til Gud som Din ven

Han kender jeres tanker og følelser. Udvikl enhed i tanke, ord og handling. Hav tro på, at Swami er i jer, og at han altid lytter til jeres bøn. Hvis I tror, at Swami er udenfor, hvordan vil jeres bøn så nå Ham?

Det er kun kærlighed, som vil hjælpe jer til at opnå succes i livet. Udvikl derfor kærlighed. Det er den sande bøn, som Gud forventer af jer. *Sai Baba taler 3: Min kraft er kærlighedens kraft, siderne 61 og 62*